

Gün Döndü



Silahlara, Silahlanmaya hep karşıyız, yine karşıyız!

Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları'ndan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için tarih verilmesinin, Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına ilişkin kısıtlamalarda gevşemelere neden olacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda tam üyelik müzakereleri öncesinde yüzlerce Leopard II tankının Türkiye'ye verilmesinin planlandığı açıklanmıştır. Türkiye'de Yeşiller, geçen 20 yılda hep silahlanmanın durdurulmasını ve silahların susmasını savunmuşlardır. Bu politikalarımız bugün de değişmiş değildir.

AB'nin güvenliği gerekçesi ileri sürülerek yüzlerce Leopard II tankının ve başka silahların Türkiye'ye verilmesine karşıyız.

Bizler Türkiye'nin silahlanarak komşu ülkelere tehdit unsuru olamaya devam etmemizin, bize de, girmeyi düşündüğümüz AB'ye de yarar sağlamayacağına inanıyoruz. Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Akdeniz'den Ortadoğu'ya kadar bu toprakların bekçiyi değil, dostu ihtiyacı olduğunu savunuyoruz.

Türkiye'ye silah ihraç eden ülkeler arasında önemli bir konumda bulunan Almanya hükümetinde koalisyon ortağı olan Birlik 90/Yeşiller Partisi'nin de, Türkiye'ye silah satışı konusundaki tavır değişikliğine ilişkin kararını derhal gözden geçirmesini bekliyor, bu konudaki karşı tavrımızı iletiyoruz. Ne daha fazla tank, ne daha fazla silah.

Biz Barış istiyoruz, Barış!



Seni de, benzerlerini de istemiyoruz!.....

Yeşil Odada Avustralya'dan bir misafir

Toplumsal Ekoloji grubundan Emet Değirmenci ile, 12 Ekim Akşamı Yeşilodada bir söyleşi yapıldı. Avustralya'daki ekoloji mücadeleleri ve yeşil hareket konusunda bilgi aktaran Değirmenci ile, daha sonra Türkiye'deki otonom gruplar ve Yeşillerin bu otonom gruplarla olan ilişkileri tartışıldı. Belirli bir amaca yönelik projelerde otonom gruplarla birlikte hareket edilebileceği görüşü dile getirildi.

2004 Nobel Barış Ödülü Bir Yeşile Verildi

Kenya'da Mazingira Yeşil Parti ve Yeşil Kuşak Hareketi kurucusu Wangari Mathai, Nobel Barış Ödülünü kazandı.



2002 yılında yapılan ilk serbest seçimlerde Yeşil Parti'den Kenya Parlamentosu'na seçilen Maathai, özellikle kadınlar için eşitlik, demokrasi, insan hakları, Kenya'nın iç çatışmalarında arabuluculuk ve çevre konusunda uzun bir kariyere sahip.

Nobel kazanan ilk Afrikalı Kadın olan Maathai, 1991 yılında ormansızlaştırmaya karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle hapis yatmıştı.

Aynı zamanda 2004 Petra Kelly Ödülü sahibi de olan Maathai, Yeşiller arasında, diktatörlüğe, rüşvete, şirket açgözlülüğüne karşı, Kenya halkı ve toprağı adına meydan okuyan bir kişi olarak anılıyor.

Ödülün 'doğanın korunmasının barışın korunması için önemine atfen' verilmesi ise altı çizilmesi gereken başka bir nokta. Geçen yıl İranlı kadın hukuk uzmanı Şirin Ebadi'nin ödüle layık görülmesinden sonra, bu yıl da Wangari Maathai'nin seçilmesi, Nobel Barış Ödülü'nün azalan itibarına yeni bir soluk kazandırmak olarak da değerlendiriliyor.

Dünya ihtiyaçlarımıza yanıt verebilir, ihtiraslarımıza asla...

MUNZUR AKMAZSA BELGESELİ GÖSTERİLDİ

Yönetmenliğini Nezahat Gündoğan'ın yaptığı "Munzur Akmazsa" belgeselinin İstanbul'daki ilk gösterimi Bilgi Üniversitesi sinema salonunda 9 Ekim cumartesi günü yapıldı. Müzikleri Metin-Kemal Kahraman tarafından yapılan ve Mümtaz Sevinç tarafından seslendirilen yaklaşık 45 dakikalık belgeselde, Tunceli'de bulunan Munzur vadisine yapılmak istenen barajlar konusu tüm yönleriyle ele alınıyor, uzmanların ve yöre halkının görüşlerine yer verilerek baraj projelerinin vadiyi sular altında bırakarak bölge için bir yıkım getireceği, halkın göç etmek zorunda kalacağı ve Tunceli coğrafyasının ve doğasının bütünüyle tehdit altına girdiği anlatılıyor.

Belgeselin İstanbul'daki ilk gösterimini destekleyen Yeşiller, 2 Ekim tarihinde Tunceli'deki ilk gösterimi de Tunceli yerel konferansı çerçevesinde yapmıştı.

MV Ulla Halâ denizin altında, çevre suçlarına iki yıl erteleme Dünya batsa umurunuzda olacak mı?



**Çok şey düşünüyor ama
henüz istifayı değil**

Umursamak üzerine Pink Floyd'un Animals
Albümünden...

Uçan Domuzlar* - 1

Benim ne halde olduğumu umursamasaydın,
Ve ben de seni umursamasaydım,
Yiterdik karanlık denizlerin derinliklerinde.
Ara sıra yağın yağmura başımızı kaldırıp,
Hangi sersemli suçlayacağımızı düşünürdük.
Ve seyrederdik Uçan Domuzları.

Uçan Domuzlar - 2

Bilirim ki umursarsın beni.
Ve ben de umursarım seni,
Böylece hissetmiyorum yalnızlığı yada taşın ağırlığını.
Kemiklerimi gömecek bir yer de buldum.
Ve köpeklerde bilir herkesin bir eve ihtiyacı olduğunu
Korunabilmek için uçan domuzlardan

*Uçan Domuzlar: İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin
Alman V-1 füzelerine taktığı isimdir.



**Ulla batarken, hükümetin
umursamazlığı yeni yeni su yüzüne
çıkıyordu...**

MV Ulla adlı 2200 ton toksik atık içeren gemi 6 Eylül Günü
İskenderun körfezinde sulara gömüldü. Aslında geminin batacağı çok
önceden belli olmasına, bu konuda yerel çevre örgütlerinin,
Greenpeace Akdeniz Ofisinin olay öncesinde uyarılarda bulunmasına
rağmen, hükümet bir öncekilerden devraldığı 4 yıldır var olan
umursamazlığı sürdürmüş ve Doğu Akdeniz'e adeta kendi eliyle bir
saatli bomba yerleştirmiş oldu.

Şimdi bu bomba ne zaman patlayacak kimse bilemiyor. Ama hükümet,
umursamazlığını artırarak devam ettiriyor.

Gemi battıktan sonra kameraların karşısına geçen ve her sözü ile
duyarlı bireylerin yüreğinde daralmalara neden olan Çevre Bakanı
Osman Pepe, son olarak çevre suçlarının 2 yıl süre ile ertelenmesine
ilişkin Türk Ceza Yasası değişikliğini de şöyle açıkladı. "TCK'nın 181.
ve 182. maddeleri uygulanırsa, 3 bin 200 belediye başkanı ertesi gün
hapse girer. Şimdi (düzenli çöp tesisi, arıtma tesisi yapın) diyorsunuz.
Ne kadar zamanda yapacaksınız bunları? Bu boyacı küpü mü?
Akşamdan koyup sabahtan çıkaracaksınız bunu?"

Biz de diyoruz ki, sizin aklınız nerde? TCK yasası ne zamandır
gündeminizde? Neden ilgili kuruluşlara baştan uyarıları yapmadınız?
Hadi lafı uzatmayın da itiraf edin çevresel umursamazlığınızı. Ne de
olsa siz değil misiniz, "zengin yer altı kaynakları üzerinde yaşayan fakir
insanlar olamayız" diyerek Maden yasasını çıkararak, Orman arazilerini
daraltan? "Mega" kentler, "dev" projeler üreten, "Sanayileşmiş Büyük
Türkiye" misyonunu devam ettirip iki karış boş toprak parçası bulsa ya
betonlayan, ya asfaltlayan?

Sizin için "çevre"nin ve insanların önemi olsaydı, "Bergama'da Altın
Madenini nasıl tekrar açarım?"ın derdine düşmezsiniz. Milli Park
olarak ilan edilmiş bir doğal değeri sulara gömecek baraj projelerini
yürürlüğe koymazdınız. Sınır değerleri aşan kükürtdioksit değerlerine
rağmen, bile bile termik santral çalıştırmazdınız. 4 yıldır karasularınızda
demirli olup kendi ihmaliniz sonucu batmış bir toksik atık gemisini en
küçük bir duraksama yaşamadan derhal çıkarmaya çalışırdınız.
Ama nerde o duyarlılık nerde?

Canavar Balon Türkiye Turuna devam ediyor

GDO'ya Hayır Paltformu'nun çabaları ve
Friends of The Earth ve Heinrich Böll
Vakfının destekleri ile Türkiye'ye getirilen
Canavar Balon Taksim'den başladığı Türkiye
Turuna devam ediyor. Genetiği Değiştirilmiş
Organizmaların Türkiye'de üretim ve
tüketimine karşı Tur boyunca imza
kampanyası yürütülüyor. Tur 2 Kasım'da
Ankara'da sona erecek. Şimdiye kadar 40 bine
yakın imza toplanan kampanyada 100 bin
imza toplanması hedefleniyor



Yeşiller 1. Gençlik Yaklaşımları Doruğuna Katıldı

9-10 Ekim tarihlerinde Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde
düzenlenen etkinlikte Yeşilleri tanıtan
bir stand açıldı.

Çeşitli siyasi parti ve oluşumların bir
arada yer aldığı "Katılmaya başlamak,
birkaç öneri" başlıklı panelde Yeşiller
adına Ümit Şahin bir konuşma yaptı.